

Låt bankerna ta smällen!

Riksbankschefen STEFAN INGVES varnar i dagens finansiella stabilitetsrapport för möjligheten för ett "kraftigt" prisfall på kommersiella fastigheter. Inte att förvåna eftersom hans karriär egentligen startade i och med att han fick ta hand om efterverkningarna efter den finansiella kollapsen som drabbade Sverige i och med finanskrisen i början av 1990-talet. En kris som startade i fastighetssektorn och fick djupa efterverkningar på den reala ekonomin. Ingves har säkert krisen i färskt minne efter att ha varit chef för Securum där alla problemkrediter i slutändan hamnade.

DESSUTOM VARNAR han för stigande kreditförluster för Swedbank och SEB i de baltiska staterna. Länder som är på väg in i en djup lågkonjunktur efter att ha levt loppa på lånade pengar under en lång följd av år. Och där svenska banker har varit högst medskyldiga till extravaganserna.

MEN INGENSTANS säger han att de svenska hushållen är en synnerligen trygg hamn i en annars turbulent finansiell värld. De svenska hushållen stod för, i runda slängar, fyra procent av kreditförlusterna men 90 procent av kostnaderna för den finansiella saneringen efter bankernas och fastighetsbolagens extravaganser på 1980-talet.

OCH VARFÖR ÖVERGE ett vinnande koncept!

NU SER VI ÅTERIGEN hushållens lånekostnader stiga när bankerna ska ta betalt för riskerna i det finansiella systemet. Bland annat har interbankkräntorna i Sverige stigit omotiverat mycket vilket betyder att räntekostnaderna för hushållen stiger medan bankerna tar hand om mellanskillnaden. Det vore befriande om någon för en gångs skull lät banker, fonder och andra finansinstitut ta den ekonomiska smällen.

KAN INTE SVERIGE bli först?

pekka.kaanta@thenbergfonder.se

Toni kommentar:

Äntligen någon som vågar kräva ett ansvar av dem som leker med våra pengar som om vi spelade ett jättelikt "monopol" spel där övriga skall ta ansvar för vad ett fåtal finansjonglörer sysslar med som låter betala sig för uppgången med jättelika bonusar och när det störttycker då skall folket betala deras lekstuga.

Återinför ansvar i alla led det skulle svensk ekonomi må bäst av och så köp boken "Det var inte mitt fel" <http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-1.pdf>

Baltikum och Tallink – Silja

Ledstugan i Baltikum som hausas upp av SEB banken och som huvudfinansiär av Tallink i Tallinn, Estland som beställer nya fartyg som inget annat rederi – det är kul med nya båtar men knappast i Östersjön som lider av lönsamhet pga en kraftig överkapacitet och uthyrningen på världsmarknaden är inte enkelt när det krisar för första gången på 20 år i en bransch som bara haft tillväxt. Med en USA marknad som faller bort som står för 60-70% av all kryssningstrafik i världen blir det kännbara sviter.

Tallink är Baltikums störste arbetsgivare och tillika den som har den största skuldsättningen. I detta Nyhetsbrev har jag redan 2005 varnat för Tallinks enorma skuldberg som man skjuter framför sig där bara räntekostnaderna är större än biljett inkomsterna från Östersjötrafiken. När SEB la ihop Silja med Tallink var det dödskyssen för Tallink, SEB gjorde för att rädda vad som kunde räddas när Sea Container som ägde Silja Line konstaterade att våra finska vänner blåst upp en balansräkning som inte finns någon motsvarighet av i världen, då kunde SEB bara välja mellan att sätta Silja i konkurs eller hitta en köpare "Tallink" är offret med hopp om att något skall ske i världen vilket göra att Tallink får en bättre lönsamhet. Tallink valde att fortsätta expansionsvägen istället för att rusta upp Silja fartygen som idag delvis är skamliga.

2009 Blir ödets år och när markanden minskar pga av lägre tillväxt, hushållen får omprioritera pga av högre räntor vilket även drabbar rederierna så får vi snart se ett Baltikum i ekonomisk turbulens. Guldåren är över.