

## **RTS galan den 23 oktober och vad som hände under "galadagen"**

I ledaren ovan har jag uttryckt min beundran för den ovanligt välarrangerade galan, det var gala och feststämning, men detta Nyhetsbrev har inte som främsta uppgift att sända blommor utan att ta fram slöseriet med skattemedel inom turism och kollektivtrafiken.

Arrangemanget var det inget fel på, kostnaden då? Det är väldigt många sponsorer och med flera hade jag tillfället och tala med, märkligt hur få ville erkänna att man betalat särskilt mycket, det var ett förfärligt hymlande om att vi sitter i samma båt, vi byter tjänster osv men någon måste ju betala kalaset. Det är väl i RTS som i slutändan betalar och inte den goda fen?

Detta kalas förlåt "gala" kostade någonstans och nu gissar jag grovt mellan 3 och 4 miljoner kronor.

För det fick man en heldag med talare på Oscars Teatern, prisutdelning, galamiddag på Grand Hotell Vinterträdgård som heter duga, och en ovanlig bra website.

Moderatorn var Joachim Vogel från SVT som också är den som håller i tv programmet för resor, jaha där var vi igen, klia du mig klia jag dig... En ytterst proffsig Joachim en jäkel i att hålla tiderna.

Men Joachim en liten snabbkurs i hur man presentera vore kanske trots allt på plats, om man har en eller flera ambassadörer i publiken tilltalas dessa med "His Excellency"

<http://en.wikipedia.org/wiki/Excellency> och därefter våra hedersgäster, mina damer och herrar...

Joachim om du är "du" med svenska ambassadörerna bakom scenen är en sak, att Clas Göran Österlund ordförande för RTS och Jan Lundin som VD inte vet hur man tilltalar ambassadörer är föga förvånande. Vill man kliva upp och leka i denna division så borde man lära sig det grundläggande hur man skall föra sig, en smoking allena är ändå bara en fasad. Att vara stor i Sverige och en pyttelutt i världen är förmodligen rätt beskrivning.

## **Galadagen**

Talarna var endera felplacerade, dåligt förberedda eller bara återspegla hur branschen ser ut. Konceptlösa och vad var det dom sa som går att applicera i den svenska ankdammen?

Vad förväntas det att poppgänget som publiken bestod av (medelålder 25 år) skulle ha med sig hem?

Och vad i herrans namn har ex Björn Eriksson där att göra? Björn Eriksson som ordförande för stiftelsen kunskapsfrämjande inom turism! Ja himmelska petter vem skickar pengar till denna stiftelse? Mer än att Björn är kompis med Claes Göran Österlund (ordf RTS) synnerligen ett praktexempel på vänskapskorruptionen i branschen, kliar du mig kliar jag dig, det är väl föga förvånande att Kolmården vann denna loppcircus?

När Dave från Botswana redogjorde för sina lodge runt omkring Afrika var den första frågan från Ystads representant hur mycket statliga bidrag man fick, tjustigt och avslöjande.

Vad driver en hängiven entreprenör, det kunde Mikael Samuelsson aldrig få fram från Handelshögskolan trots egna företag vid sidan om och det kanske är signifikativt för Sverige där alla ämbetsmän har egna företag vid sidan om så att man kan debitera föredrags arvoden och få ned skatten. Samtidigt som Sveriges officiella gläds åt den stora mängd privata företag, men att dessa sysslar mest med att minska skatten för den enskilde byråkraten, det förtigs.

Den ende personen som talare som jag fick respekt för dock utan att veta hur mycket bidrag denne gentleman tillskansad sig kom från Saxhytte Gård Grythyttan, men allvarligt Pelle Agorelius, man tjänar inte så mycket pengar på det du redogjorde så att man kan förvärva gårdar och marker för att lägga dom i träda, utan bidrag.

Talaren Stephen Attwborough från Virgin Galactic var nog på en tillställning utan att känna till vad han borde ha berättat till popp publiken. Det han berättar är förlegat gammal skåpmat genom att fara runt som "salesmen" för rymdfärder. Publiken vars medelålder var 25 år trots en rad seniorer som alla var inbjudna som gratis ätare och lyssnare för att förgylla festen och tillställningen. Ungdomarnas jubel bröt ut när Vigin Galactic förklarade Kiruna som framtida Galaxy hamn, (*tidigare har regeringen bidragit med ett par hundra miljoner*), det sade man inte men jublet steg till Oscars teaterns tak som hotade att lyfta till universum med andra ord som på en poppföreställning och att USA var huvudbasen för Virgin det nådde inte fram, tja sånt är livet.

Riktigt mörker var när Paneldebatten tog vid, vice chef Vattenfall Helen Biström som visade sig ha väldigt liten kontakt till verkligheten och pekade på hur en monopolist arbeta via sitt dotterbolag...bara det här med dotterbolag, svensk ämbetsmannaverk utan kontakt med verkligheten.

VD:n Gunnar Olofsson Sveaskog som tvingades söka hjälp vad han skulle säga för han hade inte en aning om vad Sveaskog ägnade sig åt mer än att sprida den utslitna klyschan om allemansrätten som är något unikt för Sverige, snacka om inskränkthet, varför man förstår att det ser ut som det gör, och vad Domänturist sysslade med under Domänverket vilket är föregångaren till Sveaskog, där den nya ledningen slog allt i spillror – tja det hör till historien.

Yvonne Arentoft STF och generalsekreterare var återhållsam och foglig, klart man skall ju inte klampa till på en sån fin gala förställning där allt är tillrättalagt som hos Nord Koreas partikongresser, alla stampar, alla applådera samtidigt och nåde den som inte gör det, det som sägs är tillrättalagt, och lika väl, för poppgänget som publiken bestod av begriper ändå inte orsak och verkan och kan förmodligen inte ta emot hur verkligheten ser ut, för då skulle man vara sjukskriven i månader efter festen och falla i djupa depressioner, och det vill ju ingen.

Vad fick man ut av denna paneldebatt? Absolut inget annat än så här fungera Sverige, stryk programinlägget till nästa år, bäst så.

Teo Hären var den mest uppskattade talaren av "poppkultens" publik eftersom man älskar sagoberättare, applåderna ville inte ta slut, och jag undrade stillsamt är jag på en poppgala, nej jag satt och lyssnade på en underhållare på en revy teater och det är Teo ensam mästare i. Stå upp i prick I timme och snacka dynga på ett underhållande sätt kräver sin mästare, och det är Teo, och det passade väl in i RTS filosofin att vara sagoberättare för en hel bransch där RTS gjort sig som talesman hos Näringsdepartementet, men därom mer i nästa artikel längre ned.

Teos tema var att ifrågasätta, vem ifrågasätter branschen och alla bidragstagare som orsakar att man pinka in revir, jaga dagarna i ända efter bidrag, släpper inte fram entreprenörerna, jag menar dom riktiga innovativa entreprenörerna dom som sliter och inte har råd att resa till RTS och betala 4000 spänn för denna dag och kväll när 90% var gratis inbjudna, bara för att inför departementet kunna redogöra att man var fantastiska 650 gäster vilket överträffade allas förväntningar, jasså verkligen? Ifrågasätta mål 3 och 4 som försnillat 2 miljarder, det var

fel dag, fel forum, istället lät vi oss underhållas av sagoberättaren och då trivs Sverige eftersom man i regel inte kan ta emot sanningen.

Prestationer och framsteg lockar besökare från hela världen, jodå och så sant, men knappast Furuvik fast det är fantastisk vad man gör med våra släktingar till apor, en eloge för alla som är med i projektet och så det absoluta botten nappat Golf förbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson som inte har en aning om vad man kan göra med Sveriges Golfbanor mer än att arrangera Master, som hans företrädare startade upp någon generation sedan.

Årets uppstickare, en punkt som saknade stuns och ordentlig motivering, En annan punkt var Inga Lindström som den jättelika attraktionen för Sörmland och Sverige som snabbt krympte till något litet, där filmteamet var den som spenderade mest pengar under sina månader man finns på plats.

### **Den svenska drömbilden**

Att Inga Lindström förmedlar en drömbild som är och lär förbli en drömbild och det är ju vad såpoperor handla om drömmar snyggt förpackade. Det är nog bara imbecilla turist människor som tror på den stora turist invasionen, eller hur menar ni att James Bond filmerna påverka turism eller Wallander filmerna? Däremot skall man inte förglömma den fantastiska bild som skapas av ett land norrut som få har hum om, det är nu turistnäringen skulle finnas på plats men den kan inte för dom har inga pengar annat än att dela ut priser till varandra.

Dagen näst sista punkt på galadagen var plattetyden ”reflektion möjligheter och hot inför framtiden” på 15 minuter skall personer tala om vad som är den framtida hotbilden? Tre personer som på 3 minuter skall säga något vettigt, och programledaren snodde 5 minuter av 15 minuter, vad blir det då sagt? Mitt bidrag hade varit, en bransch full av tyckare, ofattbar dålig branschkunskap, och inte minst vänskapskorruptionen som går igen i allt är branschens största hot, utbilda och ta hit världens främsta turist folk som hjälpa amatör Sverige att komma på fötter, men det är vad jag skulle ha sagt på 3 minuter, nu var jag inte tillfrågad och svaren från SAS Susanne Dahlberg, Skistar Mats Årjes, samt Scandic Thomas Engelhart, personerna med fantasifulla och intetsägande titlar sade helt riktigt ingenting, och ärligt talat vem vill höra vad som är en hotbild på 10 minuter, vilket innebar 3 minuter vardera och vem menar hur poppgänget till publik skulle tillgodogöra sig det hela som bara längtade hem för att klä upp sig till gala middagen? Förresten hade ca 70% redan lämnat föreställningen när denna punkt kom upp.

Efter lunchen och en utmärkt kall bricka från SJ Tåg AB försvann 30% av publiken, efter kaffet ytterligare 40% och till slut var det max 30% kvar som tittade på TRIP Award.

Så var det prisutdelning nr 2, en fars i sig, RTS vd sa nog sanningen när han sa att han inte kände till flera av de föreslagna pristagarna, nej just det, så dålig är kunskapen om svensk turism och den blir inte bättre om den leds av blindstyren.

Nedan finns styrelsen i RTS, ser imponerande ut, men vid en närmare titt är det fråga om PK- korrekt, (PK=politisk korrekt) för att ge sken av inför departementet att man är den organisation som företräder branschen och nu skall man ut och jaga en halv miljard kronor i investment kapital, suck, snacka om galenskaper. Mera om detta i en egen artikel.

Ge dom pengar för ett årligt gala arrangemang, det har man bevisligen gjort med bravur, innehållet skit i det, trevligt var det.

RTS Styrelsen har följande sammansättning:

**Styrelseordförande:** Claes-Göran Österlund, AB Göta kanalbolag (pensionär och numera styrelseledamot i några bolag som sysselsättning)

**Ordinarie ledamöter**

Anna Grönlund  
Bernt Lennström  
Christer Jernberg  
Per-Erling Evensen  
Gerhard Wennerström  
Susanne Dahlberg  
Jan Olsson  
Jimmy Pettersson  
Lennart Mankert  
Gunnar Håkansson  
Jan Larsén  
Thomas Engelhart  
Mathias Lindström  
Sylvia Nylin  
Håkan Wahlström  
Lars Näslund  
Anna Meyer  
Magnus Nilsson  
Toumas Liewendahl

**Personliga suppleanter**

Tommie Vesterlund  
Andreas Körösi  
Percy Henriksson  
Per Jute  
Stefan Thulin  
Torkild Berglund  
Gunnar Sävenstedt  
Anna Waxin  
Johan F Lundberg  
Vakant  
Markus Eriksson  
Vakant  
Vakant  
Vakant  
Vakant  
Vakant  
Vakant  
Vakant  
Vakant

**Organisationer**

BR Svenska Bussbranschens Riksförbund  
FRA Föreningen Flygresearrangörer  
Linkon  
Passagerarrederierna  
Samtrafiken  
SAS  
SJ  
Sveaskog Naturupplevelser  
Svenska Mässan  
Svenska Golfbundet  
Strömma Turism & Sjöfart AB  
Scandic Hotels  
Skistar  
STF Svenska Turist Föreningen  
Malmö Aviation  
Norwegian  
AB Göta Kanalbolag  
Kolmårdens Djurpark  
Grand Hotel