

Regeringen ställer sig bakom VÄTGAS och BRÄNSLECELLER

En av de frågor som ofta diskuteras bland medlemsorganisationerna i Vätgas Sverige är regeringens svaga stöd till vår växande bransch. Det kan tyckas märkligt att intresset inte är större då få teknologier har den potential som vätgas och bränsleceller har för att bidra till ett hållbarare energisystem på sikt. Till skillnad från våra grannländer Norge, Danmark och Tyskland, har Sverige ännu ingen dokumenterad nationell strategi eller handlingsplan för detta lovande område. Men kanske är det snart på väg att ändras.

Med anledning av att Europeiska Kommissionen och europeiskt näringsliv gemensamt lägger in cirka nio miljarder kronor under de kommande sex åren, efterfrågade Vätgas Sverige i ett direkt brev till statsminister Reinfeldt, Sveriges officiella ståndpunkt i frågan.

Svaret kom snabbt och var glasklart.

“I och med att EU enhälligt beslutat om en sammanhållen satsning på bränsleceller och vätgas i forskningsprogrammet så är det också Sveriges officiella ståndpunkt att vi ställer oss bakom prioriteringen av både ämnesområde och verksamhetsform. Ansvar för att stödja svenska sökande i ramprogrammets olika delar vilar på Vinnova samt närmast berörd myndighet, i detta fall Statens energimyndighet.”

Varför är då detta ställningstagande från regeringen så viktigt? För det första för att svenska forskare, företagare och regioner som söker EU-medel utvärderas bland annat efter den politiska förankringen och uppbackningen på nationell nivå. För det andra - och sannolikt än viktigare - så styrs Energimyndighetens prioriteringar av de energipolitiska målsättningar som sätts upp av regeringen. Att regeringen så tydligt ställt sig bakom satsningarna på vätgas och bränsleceller ger oss goda förhoppningar att Energimyndigheten nu ska våga ta en mer aktiv roll och möta upp med de resurser som så väl behövs - till forskning, till utveckling och till demonstration.