

Sverige är mycket positiv...

Detta är några meningar från en klok person som bevakar Sverige från positionen på en större bank som inte söker stöd hos skattebetalarna och är en stor långivare till den svenska staten...

Sverige är mycket positiv, även om den offentliga sektorn genast måste krympas.

Den europeiska modellen är trovärdig, ni lever på en nivå som reflekterar er produktiva kapacitet. Och ni svenskar verkar redan ha förstått att statlig inblandning i ekonomin kan vara mycket skadlig, och anpassar nu ert politiska system runt det.

Den offentliga sektorn måste krympas i allt – färre regler, mindre utgifter och mindre interventioner.

Viktig kunskap som vi måste återuppväcka om vi vill få balans i våra liv är den ”andra tiden”, alltså inte den tid som är almanackor och klockslag utan den speciella tiden som säger oss när tiden är mogen, när tiden är inne, timingen, när det är rätt att göra någonting.

Framgång är aldrig ett mål i sig. Framgång är ett medel, att plötsligt få de förutsättningar som behövs för att genomföra något man tror på. Det är väldigt viktigt, att komma under de här begreppen; makt, pengar, framgång, lycka. Jag tror nämligen att målen, de är alltid immateriella.

Vår kultur hyllar bara dagen, ljuset och den ständiga tillväxten, det är ett arv från upplysningstiden. Och det gör oss olyckliga. Man försöker ta bort allt som innebär slut: slutet på måltiden, slutet på dagen, slutet på ungdomen. Slutet på livet.

Synd att du inte fanns med på seminariet den 19 februari 2009 och kunde berätta för svenska garnityret av pengaförstörare hur världen ser ut och vad Sverige kommer till och tvingas göra, om vi vill eller inte vill.