

Insändare: Fortfarande dåliga vägar

Läs Toni kommentar: efter artikeln

Jan-Evert Rådström!

Vas geck dä mä penninga'n?

Nu har det snart gått ett år sedan maktskiftet och fortfarande ringer dina ljuvliga ord från valrörelsen i mina öron, "jä garanterer att bar ve kommer te makta se kommer dä fram pänningar te vägera i Värmland", så nu är min fråga, var är pengarna till Värmlands glesbygdsvägar?

Nu "setter du på makta" i egenskap av vice ordförande i trafikskottet och ledamot i Vägverkets styrelse (men nu har du ju andra int-ressen, till exempel fyrhjulingar). Men jag tror jag vet, dom har hamnat hos de "arma stackarna" i -Danderyd, Täby och Djursholm och diverse andra "slumområden", för ringer man till Vägverket i Karlstad och ber att dom skall åtgärda de värsta skadorna så är det stående svaret- att det finns inga pengar. Så nu är tydligen alla vallöften glömda förutom försämringarna för de svagare grupperna i samhället som utlovades.

Och kom nu för f-n inte dragande med att ni behövde sanera Sveriges ekonomi för till ett mer välldukat bord kunde ni inte komma.

I opposition var du i media var och varannan dag och raskällde på förutvarande regerings avsaknad av handlingskraft, inkompetens och ovilja, men nu är det märkligt vad tyst du blivit, vilket du i och för sig inte är ensam om.

Jag tänker då närmast på näringsministern som måste lida av näringsbrist, men ibland får hon en vitamininjektion och kommer med något idiotiskt utspel mot fackföreningsrörelsen (hål i huvudet kallas sånt).

Nej, något mer landsbygdsfientligt än alliansen får man leta efter. Höjd bränsleskatt (drabbar glesbygd och i synnerhet pensionärer utan jobb-avdrag och kollektivtrafik), straffskatt på trafikförsäkringen som slår blint (straffskatt på jordbrukstraktor, skördetröska, ja, till och med på grävmaskin).

När f-n var en larvburen grävmaskin vållande till personskada i trafiken?

Ingen skall inbilla mig att de pengarna öronmärks utan de går rakt in i statskassan för att sedan "gödsas" över välbeställda.

Med tanke på Allians för Sveriges ljumma intresse för lands och i synnerhet glesbygd har jag förslag till ett nytt motto för alliansen: "Skit i skummjölka, dä ä bätter å sats på grädda".

För det är vad ni gör, småföretag, pensionärer och landsbygd skiter ni fullkomligt i.

Toni kommentar:

Det är väl klart att Vägverket inte har några pengar när mer och mer går till ditt Länsbolag som förutom att man kör omkring med tomma bussar, kastar pengar efter tågtrafik och betalar en svulstig organisation som längtar att hitta skäl till otaliga resor i och utanför landet med andra ord långt utanför det egna länet.....

Och du vill ha mer pengar till vägar? I vilken drömvärld lever du?

Välj nästa gång något parti som lova ta bort länsbolagen och du frigör dryga 50 miljarder årligen!

Det blinda Sverige

Den engelske författaren Roland Huntford karakteriserade svenskarna som ett folk som företedde alla tecken på inlärd hjälplöshet och en märklig syn på staten som alla goda gåvors givare. När denna inställning blir en nedärvd egenskap hos en generation så är det tveksamt om det är någon idé att väcka en nation till besinning, utan då kanske det

är enklast och lugnast att låta massorna förbli i det stadium då man programmerats att älska sin trädöm.

Socialism = först tar man över företagen – sedan folkets hjärnor -- det tycks fungera väl!